



vóór gelijke behandeling
tegen discriminatie



LIVING LIBRARY

Persoonlijke verhalen over discriminatie

Een persoonlijk verhaal van iemand die recht tegenover je zit. Dat maakt veel meer indruk dan een boek lezen of een filmpje bekijken. In onze Living Library kiezen middelbare scholieren vier levende boeken uit: mensen die uit eigen ervaring vertellen hoe het is om gediscrimineerd te worden, op wat voor manier dan ook. Dan komt het ineens wel heel dichtbij.

Dit gaan we doen

De klassen worden opgedeeld in groepjes van maximaal acht leerlingen. In de levende bibliotheek kiezen ze met elkaar een boek uit - en dat nemen ze mee. Het boek vertelt in een kwartier een persoonlijk verhaal. Het kan een verhaal zijn van een vluchteling, iemand met een handicap, een homoseksueel, een islamitische vrouw, een vrouwelijke dominee bij het leger of andere mensen die vanwege hun achtergrond vaker te maken krijgen met uitsluiting. Als het boek uit is, mogen leerlingen vragen stellen. Als die er niet zijn, heeft het boek zelf er wel een paar. Er zijn vier rondes en de leerlingen krijgen een half uur per boek.

Dit levert het op

Leerlingen horen uit de eerste hand wat het effect van discriminatie op iemand is. Elk verhaal gaat over eenzaamheid, frustratie en je afgewezen voelen. Leerlingen worden zich ervan bewust dat het ze zelf ook kan overkomen! Na deze les wordt discriminatie in de klas sneller aangekaart.

Dit zeggen deelnemers:

‘Ik wist niet dat een homo eigenlijk precies hetzelfde meemaakt als ik soms meemaak.’ (Marokkaanse vmbo-leerling)

‘Doordat het heel persoonlijke verhalen zijn, begrijpen en onthouden leerlingen beter wat het effect van discriminatie is.’ (docent)

Voor wie is het?

Leerlingen van zowel onderbouw als bovenbouw van het voortgezet onderwijs van verschillende onderwijsniveaus.

Praktische informatie

De Living Library neemt een dagdeel in beslag. We komen naar uw school toe. Interesse? Bel met een van onze trainers of mail naar info@radar.nl